
Maandag 21 juli

De mammoetexpressen (trein en bus) brachten ons naar het prehistorische Zepperen. Eenmaal daar aangekomen konden we ons ogen niet geloven. Het was alsof we in een teletijdmachine waren gekropen. We werden onthaald door de familie Kloefkapper uit Poepoerigoe. Een vreemd volkje, die oermensen. Gelukkig waren onze leiders wel normale, toffe mensen. Aan de hand van de verschillende oerspelletjes kwamen we dan uiteindelijk te weten dat we in het toffe groepje 1 zaten.

Eenmaal in ons groepje werd onze honger en dorst gestild met een lekkere wafel en fris fruitsap. Daarna was het tijd voor een oeroude traditie: kennismakingsspelletjes. Je kan geen oerstam vormen zonder te weten wie je 'strijdmakkers' zijn!

Om fris en monter voor de dag te komen, gingen we onze slaapgrot inspecteren zodat we onze dierenhuiden konden uitrollen om iets later van een goede nachtrust te kunnen genieten.

Om sterk te staan, deden we ons te goed aan lekkere WAP. Eenmaal ons buikje dik en rond gegeten, was het tijd voor een laatste test. Wisten we nog steeds wie onze medeholbewoners waren?

Moe, maar voldaan, konden we eindelijk onder de wol kruipen!

Dinsdag 22 juli

We begonnen de dag met een oerwasje in de plaatselijke rivier. Nadat de slapertjes uit onze ogen waren gewassen, stond het ontbijt al klaar. Luxe-oer-leven!

Ook oermensen hebben nood aan een beetje zon, zee, strand. Onze mammoet-gps stuurde ons richting het Zilvermeer. Waterpret, zandfun en zongenot en een lekker ijsje verzekerd!

Na deze vermoeiende, maar erg leuke dag, aten we snel nog een hapje en doken we ons nestje in!

Woensdag 23 juli

Na een welverdiende nachtrust en een stevig ontbijt waren we klaar om er opnieuw met goede moed in te vliegen... Toevallig kwamen we Magda tegen, een oervrouw die haar zus Rosa kwijt was. Ze wilde haar zus een kaartje sturen en heeft dat samen met de hele groep gedaan. Na het schrijven wilde Magda de kaartjes verbranden om rooksignalen te maken zoals in de oertijd. Maar daar waren wij niet mee akkoord. We hebben onze kaartjes terugverdiend door opdrachtjes tot een goed einde te brengen. Gelukkig!!

Hiervan kregen we een reuzehonger! We maakten een tussenstop in de refter om krachten op te doen voor het bosspel. We bouwden onze eigen oergrot, maar dit ging niet zomaar... Het was echt zwaar werk! Sjouwen met takken en dierenhuiden! De twee groepen moesten proberen om elkaars kamp te vernielen door papier, vuurstenen en een vuurschaal in het kamp van de tegenstanders te smokkelen. We moesten natuurlijk oppassen voor de opperoermens die onze materialen kon afnemen. Uiteraard hebben we elkaars kamp niet echt in brand gestoken, maar na het vieruurtje mochten we toch eens uitproberen hoe je met vuurstenen echt vuur kan maken. Spannend he!

Donderdag 24 juli

De warme bakker verwende ons met lekkere brood om zo voldoende energie te hebben voor de jaarlijkse traditie. Na het ontbijt volgden we de trek van de oermensen van kampthema. De voetentocht bracht ons naar onze oerdegelijke picknickplaats. Daar kwamen de kokjes ons verrassen met een uitgebreide picknick. De oermensen kwamen tijdens hun tocht oerdieren tegen, maar konden gelukkig ontkomen. Jammer genoeg werd Priscilla tijdens het gevecht door zo'n dier gebeten en moesten ze haar in coma wegdragen. Na de lekkere frietjes met stoofvlees konden we zalig relaxen in onze kamer. Twee oermensen hebben ons op traditionele wijze in slaap gewiegd. Zalig genieten.

Vrijdag 25 juli

Na een halfuurtje langer slapen dan gewoonlijk hadden we een frisse kop. In OCOP was er weer een leuke activiteit voorzien. Met het ontbijt achter de kiezen, begonnen we samen met Anna en haar vriendin aan de knutselactiviteit. Ze leerden ons welke takken we konden gebruiken om pijlen van te maken voor onze pijl en boog. Nadien maakten we onze pijlen schietklaar en versierden we die zodat we wisten dat het de onze waren.

Na de middag trokken we onze vuilste kleren aan want het was tijd voor het vuil en proper spel. Zoals de traditie in groep 1 het wil, wordt in het vuil spel de nieuwe leiding gedoopt. Dit jaar viel Channa in de prijzen. Ze kreeg een volledige gehambrede dino voorgeschoteld die bestond uit mayonaise met salami en een fris Citroentje om het geheel af te kruiden. Net zoals in de oertijd speelden we eens lekker vuile spelletjes zonder dat onze oerdegelijke leiding daar over mopperde. Als afsluiting van deze intensieve dag keken we naar het eerste deel van de film Ice Age 2.

Zaterdag 26 juli

Vandaag was het tijd om even stil te staan bij de kampdagen die reeds voorbij waren. De viering werd opgebouwd rond de 4 oerelementen. Tijdens het doemoment maakten we in vier groepen een 3D-schilderij van ons eigen oerelement. Het resultaat was werkelijk prachtig. Pastoor Ignace vertelde ons daarna een mooi verhaal over elke van de elementen.

Na we ons buikje vol hadden, gaven we ons volledig met iedereen in het algemeen spel. Dit is een spel dat we met alle groepen en alle leiding samen spelen. We werden in zes groepen verdeeld: rood, blauw, geel, groen, paars en wit. We moesten proberen de beste grot te bemachtigen. Voor het vieruurtje speelden we per groep tal van spelletjes om onze weg naar de grot uit te stippelen. Daarna speelde elke groep duels tegen andere groepen. De rode ploeg won het spel en kreeg de mooiste grot toegewezen. Het geheel werd afgesloten met lekkere hamburgers. Daarna gingen we moe en voldaan naar ons bedje.

Zondag 27 juli

Zoals gewoonlijk speelt groepje 1 een spel met de oudste groep (groep 5). Dit jaar was het thema "back to the future". We hebben twee Duitssprekende wetenschappers ontmoet die in het verkeerde jaar waren aangekomen en onze hulp nodig hadden om hun kapotte teletijdmachine te herstellen. Door onze hulp zijn ze uiteindelijk in het goede jaar terecht gekomen. Om af te ronden verwisselde de leiding van groep tijdens het middagmaal.

In de namiddag gingen we zwemmen. We leefden ons helemaal uit: glijbanen, waterversnellingen, buiten- en binnenzwembad, kortom dolle waterpret.

Na het avondmaal werd er een heuse bingoavond georganiseerd in het groepslokaal van groepje 1. En zoals jullie allemaal weten, geen bingo zonder prijzen. Zo ging iedereen slapen met een mooie vangst.

Maandag 28 juli

Tijdens de "tandenborstelshow: oertijdeditie" werden we opgedeeld in 3 groepen. We namen het tegen elkaar op in verschillende opdrachtjes om te kijken wie zichzelf de beste oerstam mag noemen. De rode ploeg was gewonnen en mocht oervrouw Georgette in de groep opnemen. Als dank trakteerde ze met lekker M&M's, mmmmmm!!

In de namiddag mochten we ons nog eens volledig geven tijdens de pleinspelen. Naar jaarlijkse traditie onder de oermensen worden deze op regelmatige basis georganiseerd, met name op het zonnebloemblaadjeskamp. Tijdens deze traditionele spelen kon iedereen zich van zijn sterkste kant tonen. Als we het vieruurtje achter de kiezen hadden, konden we onze pijl en boog uittesten tijdens het jachtspel.

Na een kamp vol spel en plezier konden we voor een laatste keer aanschuiven voor het diner. Het werd een heuse feestmaaltijd. Maar de apotheose van de avond kwam bij het "kampvuur" waar we samen oerliederen zongen om het prachtige kamp sfeervol af te sluiten, uiteraard met bijhorende boule de berlin.

Dinsdag 29 juli

Meteen na het ontwakken werden de valiezen gemaakt. Na de brunch werd er nog een korte activiteit gespeeld: quiz in actie. Daarna werd het al snel tijd om naar huis te gaan...
